

# 1<sup>η</sup> Μέρα στην Γερμανία.

Την πρώτη μας μέρα στην Γερμανία την περάσαμε με την γνωριμία του σχολείου των κοριτσιών που μας φιλοξένησαν. Ξυπνήσαμε νωρίς για να προλάβουμε στο πρώτο μάθημα (μάθημα ισπανικών). Τα κορίτσια μας έδειξαν την τάξη και τους συμμαθητές/καθηγητές τους, όπου ήταν αρκετά φιλικό μαζί μας! Γενικά στο σχολείο τους τα παιδιά είναι πάρα πολύ φιλικά και ευγενικά! Όταν τελείωσε το μάθημα βγήκαμε έξω να συναντηθούμε με τα υπόλοιπα άτομα του ERASMUS σε μια συγκεκριμένη αίθουσα όπου οπότε έπρεπε να να συναντηθούμε όλοι μαζί, πηγαίναμε εκεί. Όταν μαζευτήκαμε όλοι ξεκινήσαμε να γνωριζόμαστε με τις υπόλοιπες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Γερμανία) μετά τις γνωριμίες πηγαίναμε και παρουσιάζαμε τα projects που έχουμε προετοιμάσει στην Κύπρο, και μετά και οι υπόλοιπες χώρες ξεκίνησαν να παρουσιάζουν τα projects τους. Στη συνέχεια οι Γερμανοί μας έδειξαν το σχολείο τους, ήταν τόσο μεγάλο το σχολείο που η μισή μέρα πέρασε μόνο στο σχολείο τους (άξιζε όμως). Όταν είδαμε όλο το σχολείο τους πήγαμε στην καντίνα και φάγαμε το φαγητό που μας έχουν ετοιμάσει, είχαμε 4 επιλογές και εγώ διάλεξα πατάτες! (ήταν καταπληκτές!!!) Μετά το φαγητό, ξανά μαζευτήκαμε όλοι μαζί για να παίξουμε ένα παιχνίδι όπου οι καθηγητές έβγαλαν μια τοποθεσία φωτογραφία και εμείς έπρεπε να βρούμε και να βγάλουμε ξανά εκείνη την τοποθεσία φωτογραφία, έτσι καταφέραμε να δούμε λίγο την περιοχή δίπλα από το σχολείο τους. Μετά που βρήκαμε την τοποθεσία που μας έδειξαν οι καθηγητές πήγαμε και πήραμε παγωτό. Μετά από το παγωτό πήγαμε στα σπίτια μας και περάσαμε τον χρόνο μας με την οικογένεια που μας φιλοξενούσε. Εγώ και το κορίτσι που με φιλοξενούσε (η Lucia) πήγαμε σε ένα μαγαζί δίπλα από το σπίτι της για να πάρουμε γλυκά για την επόμενη μέρα και μετά πήγαμε βόλτα με την φίλη της Lucias όπου την λέγανε Lotta και εκείνη φιλοξενούσε την Νίκη, ανεβήκαμε σε ένα βουνό όπου είχε ωραία θέα και ένα κτήριο όπου έγραφε τις ημερομηνίες του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> παγκόσμιου πολέμου, μετά ήρθε μαζί μας και άλλη μια φίλη της Lottas και της Lucias μαζί μας και πήγαμε στο πάρκο της γειτονιάς τους. Όταν ξεκίνησε να νυχτώνει πήγαμε στο σπίτι της Lottas και αρχίσαμε να χορεύουμε, marshmallows με ξυλάκια δίπλα από το τζάκι ως η ώρα 11-12.



# 2<sup>η</sup> Μέρα στην Γερμανία

Στην δεύτερη μας μέρα πήγαμε όλο τα άτομα του ERASMUS στο ζωολογικό κήπο wildtierpark edersee. Ήταν μισή ώρα δρόμος και ώσπου πηγαίναμε στο κήπο είδαμε αρκετά ενδιαφέρον πράγματα , σαν πάρα πολλά ζώα σαν αγελάδες/άλογα/πρόβατα κτπ, επίσης είδαμε ένα ανάποδο σπίτι όπου ότι είχε από μέσα ήταν ανάποδα όμως δεν είχαμε τον χρόνο να μπούμε και να το δούμε. Όταν φτάσαμε στο ζωολογικό κήπο κάναμε μικρό διάλειμμα και μετά από λίγο ξεκινήσαμε το περπάτημα για να δούμε το Πάρκο τους και τα ζώα, είχαν πάρα πολλά αγριογούρουνα/κατσίκες/ελάφια/λύκους/αλεπούδες/σκίουρους/διαφορά ήδη πουλιών..επίσης έχουν βγάλει τους αετούς και μια κουκουβάγια για να πετάξουν μπροστά μας. Μετά τα ζωολογικό κήπο πήγαμε για βόλτα και για να φάμε στο edertalspere μετά από λίγες ώρες πήγαμε στα σπίτια μας για να ξεκουραστούμε για να πάμε ice skating και bowling! Γενικά κατά την γνώμη μου αυτή ήταν η καλύτερα μέρα όπου πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη!



# 3<sup>η</sup> Μέρα στην Γερμανία

Την Τρίτη μας μέρα την περναμε με την οικογένεια που μας φιλοξένησε. Εγώ με την οικογένεια που με φιλοξένησε στην orangerie (ανάμνηση των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου), στο fredericanum. Μετά από αυτό η μητέρα της Lucias μας πήρε σε έναν τόπο όπου βρεθήκαμε και με άλλα κορίτσια για να πάμε στο handball match τους, όμως επειδή είχαμε ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει το match τους για αυτό ανεβήκαμε στο felsburg όπου ήταν δίπλα από το σχολείο τους, περπατήσαμε βγάλαμε φωτογραφίες και ξεκίνησαν να φεύγουν σιγά σιγά όλοι, εμείς με τη Lucia και κάποια άλλα κορίτσια πήγαμε στο σπιτι της άλλης φίλης της Lucias και κάναμε κρέπες να φάμε, όταν τελειώσαμε το φαΐ πήγαμε στο σπιτι της Lucias για να αλλάξει τα ρούχα για να πάμε στο match, πήγαμε στο match ήταν κάπου στις 1-2 ώρες και όταν τελείωσε πήγαμε να φάμε pizza με κάποια άτομα από το erasmus.



# 4<sup>η</sup> Μέρα στην Γερμανία

4η Μέρα πήγαμε σε εργοστάσια όπου μας έδειξαν το πώς φτιάχνονται οι χυμοί και τα αναψυκτικά. Επόμενος ανεβήκαμε στο herkules kassel (κάστρο) και μετά πήγαμε στο mall τους όπου εκεί έχουμε αγοράσει σουβενίρ και άλλα διάφορα πράγματα επίσης εκεί φάγαμε. Μετά τα μαγαζιά και το φαΐ πήγαμε με το τρένο στα σπίτια και έτσι πέρασε η μέρα μας.



# 5<sup>η</sup> Μέρα στην Γερμανία

Τελευταία μέρα στην Γερμανία. Ξυπνήσαμε το πρωί για να πάμε στο σχολείο, όταν μαζευτήκαμε όλοι μαζί χωριστηκαμε σε ομάδες για να μαγειρέψουμε/ζωγραφίσουμε και για να κάνουμε ένα πείραμα χημείας. Πρώτα ξεκινήσαμε με το πείραμα χημείας όπου έγινε με το κρασί επόμενος πήγαμε για ζωγράφισμα, ζωγραφίζαμε την φωτογραφία μας με κρασί και με διαφορά αλλά ήδη υγρών προϊόντων. Έπειτα πήγαμε και μαγειρέψαμε μηλόπιτα/cakes με μήλα και μπισκοτάκια με τζεμ. Όταν τελειώσαμε πήγαμε και φάγαμε στην καντίνα για να πάμε σε πικνίκ από το κάναμε σε ένα ωραίο τόπο όπου ήταν λίγο πιο κάτω από το σχολείο, εκεί είδαμε αγελάδες και άλογα. Όταν πήγαμε στον τόπο για να κάνουμε το πικνίκ πήγαμε και διαλέξαμε δικό μας δεντράκι για να βάλουμε τα χρώματα τις σημαίας μας (άσπρο/κίτρινο/πράσινο). Όταν τελείωσε το πικνίκ σιγά σιγά ερχόντουσαν οι γονείς των κοριτσιών που μας φιλοξενούσαν και μας πήραν σπίτι. Πέρασε λίγη ώρα και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για το party όπου θα αποχερευτούσαμε ένας τον άλλον. Στο πάρτι πήραμε τα διπλώματα μας όπου έγραφαν για την συμμετοχή στο ERASMUS και για το ταξίδι της Γερμανίας. Λυπητερή μέρα όπου ήταν η τελευταία φορά που βλέπαμε ένας τον άλλον

